

ORDE VAN DIENST

Epifanie



Pelgrimskerk Amsterdam Protestantse wijkgemeente Buitenveldert

3 januari 2020

Zolang onzeker is hoe groot het besmettingsgevaar van samen zingen is, hebben we een voorzanger. Zing in uw hart mee of neurie zachtjes de melodie mee.

Een goede dienst toegewenst!

Opgang

orgelspel
ontsteken van de kaarsen
stilte

bemoediging

- o Onze hulp is in de Naam van de Heer,
- a die hemel en aarde gemaakt heeft,**
- o die trouw blijft tot in eeuwigheid,
- a en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.**

drempelgebed

- o O God, zie ons hier in ons samenzijn
met alles wat ons belast en bezighoudt.
Neem ons voor lief – u bent groter dan ons hart,
groter dan alle schuld
U bent een Gd van liefde
Schepper van een nieuwe toekomst,
Door Jezus Christus, onze Heer

a Amen

solozang introïtus lied 496: 1 en 3

1. Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

3. Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

groet

v De Heer zij met u.

a ook met u zij de Heer.

inleiding op het kyrie en gloria

v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en laat
ons zijn Naam prijzen,

a want zijn barmhartigheid redt van de dood.

gebed om ontferming

solozang lied 515: 1, 2, 3 en 4

1. Een Kind geboren te Bethlehem,
te Bethlehem!
Verheugd is nu Jeruzalem,
halleluja, halleluja!

2. Wiens heerschappij geen einde kent,
geen einde kent,
Hij daalde neer om onze ellend.
Halleluja, halleluja!

3. De Koningen uit het Oostenland
het Oostenland,
vereerden Hem met offerand.
Halleluja, halleluja!

4. Die knielden daar in ootmoed neer,
in ootmoed neer,
voor 't kleine kind, hun God en Heer.
Halleluja, halleluja.

Tekst en uitleg

gebed

lezing Jesaja 60: 1 -6

solozang Psalm 72: 4 en 6

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

6. Bloeië zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

lezing Mattheüs 2: 1 - 10

solozang Schlafendes Jesuskind van Hugo Wolf

lezing Mattheüs 2: 11 - 12

solozang lied 526: 1

1. Juich voor de koning van de Joden,
buigt voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.

verkondiging

stilte

solozang lied 494

1. Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij,

die onder ons wil wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

2. Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied're mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3. Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een mens van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een naam die sterven moet.

Gebeden

mededelingen

dankgebed

voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden:

a Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!

stil gebed

solozang Vater Unser van Carl Krebs 1804-1880

Zending en zegen

solozang lied 489: 1 en 2

1. Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, geloof uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

wegzending
zegen, beantwoord met de gesproken woorden:

**a Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!**

orgelspel

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw collectebijdragen kunt deponeren. Hartelijk dank!

Wacht voor het verlaten van de kerkzaal a.u.b. op de ouderling van dienst, die aangeven zal welke rij aan de beurt is om weg te gaan. Houd bij het naar buiten gaan voldoende onderlinge afstand.

Toelichting op de 1e collecte Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert

U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel treft, ook in Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een luisterend oor bieden en hen adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties. Of hen financieel een stukje op weg helpen. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven aan overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zorg in de buurt.

Toelichting op de 2e collecte Eredienst & pastoraat in onze gemeente

We kijken terug op een kerstperiode vol mooie vieringen. Ook in de toekomst willen wij deze mooie vieringen aanbieden. Hopelijk zo snel als mogelijk met de kerkdeuren open voor iedereen. Op hoogtijdagen, maar ook op andere momenten. In vreugde en bij verdriet. Daarnaast bieden wij bezinning en aandacht op andere momenten door de week. Uw bijdrage wordt hieraan besteed.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat.

voorganger: ds. J.J.A. Doolaard
organist: dhr. B. 't. Hart
solist: dhr. B. 't. Hart
ouderling: mw. P.J. Versteeg
diaken: mw. A.G. Visser
lector: mw. P.J. Versteeg

Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries om 10.30 uur voor.

Pelgrimskerk website: www.pelgrimskerk.nu

predikant: dr. H.U. de Vries
telefoonnr: 686 91 41
telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9-10 uur
e-mail: predikant@pelgrimskerk.nu

Mededelingen of activiteiten voor de agenda doorgeven
aan: liturgie@pelgrimskerk.nu

Wijkdiaconie: NL44 INGB 000 2816593 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Buitenveldert

Wijkkas: NL58 INGB 0000 660904
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake
wijkkas Pelgrimskerk