



PAASKERKBERICHTEN

Zondag 22 januari 2023

Pastoraal Team:

ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl,
tel. 020-2390293

drs. Ardin Mourik, email: ardinmourik@gmail.com,
tel. 06-31748529

Eric Citroen, email: ouderenpastor@paaskerk-amstelveen.nl,
tel. 06-50677403

Nienke van der Heiden, jeugdwerker, email: nienke@pga-b.nl,
tel. 06-37227676

Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt.

Meelezen met de dominee

De tekst van de zondag op woensdagmiddag: 1 Korintiërs 1 en 2

De komende zondagen tot de Veertigdagentijd zal gelezen worden uit de eerste brief aan de Korintiërs. We willen op de woensdagmiddagen daaraan voorafgaand de teksten met elkaar lezen en samen al doordenken. Steeds om 15.00 uur.

Een van de voorgangers zal het gesprek begeleiden.

25-1	Kruiskerk	1 Kor 1: 18-31
1-2	Paaskerk	1 Kor 2: 1-5
8-2	Kruiskerk	1 Kor 2: 6-11
15-2	Paaskerk	1 Kor 2: 12-16

Van harte welkom!

ds. Barbara de Groot en ds. Roel Knijff

Opgeven is niet nodig maar mag: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl

Doopbericht

Op zondag 22 januari 2023 zal Samuel Bastiaan Keur worden gedoopt. Samuel Bastiaan is in augustus geboren en is de zoon van Martijn en Florence Keur die in de Westwijk wonen.

Ontmoetingsbijeenkomst.

Op woensdag 25 januari is er weer een Ontmoetingsbijeenkomst in de Bolder. Onder leiding van Eric Citroen komen wij om 14.30 uur bij elkaar. Van harte welkom.

Kliederkerk – Storm op het meer zondag 29 januari (16.00 – 18.15 uur)

Jezus gaat met zijn leerlingen in een bootje het meer op. Hij gaat achter in de boot liggen en valt in slaap. Als ze midden op het meer zijn, gaat het ineens heel hard stormen. De leerlingen worden bang en weten niet wat ze moeten doen!

Wil jij samen met ons meer te weten komen over het verhaal van de *Storm op het meer*? Beleef het verhaal op zondag 29 januari tijdens Kliederkerk

Amstelveen (Augustinuspark 1), van 16.00 tot 18.15 uur (inclusief eten).

Kliederkerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders die samen door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten bijbelverhalen willen ontdekken. Na het 'kliederuur' is er een korte viering en als afsluiting eten we met elkaar.

Komen jullie ook? Meld je dan vóór donderdag 26 januari aan bij jeugdwerker Nienke van der Heiden (nienke@pga-b.nl of 06 - 37 22 76 76)

Actie Kerkbalans 2023

In de week van 21-28 januari 2023 start voor onze gemeente de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Ook dit jaar zullen de brieven over de actie per post naar de gemeenteleden worden gestuurd.

Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De antwoorden kunnen heel verschillend zijn. Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk voor veel mensen is. Voor ontmoetingen met God en met elkaar. Om zo'n waardevolle plek in stand te kunnen houden, zeker met extra inzet voor duurzaamheid, zijn financiële bijdragen van gemeenteleden onontbeerlijk. Daarmee kunnen de gebouwen worden onderhouden, kosters en musici worden betaald, en de predikanten van hun traktement worden voorzien.

'Geef vandaag voor de kerk van morgen' is het landelijke thema van de Actie Kerkbalans. In dat perspectief durven wij u middels de verzonden brieven om een financiële bijdrage te vragen, ook in financieel wellicht moeilijke tijden. Gemeenteleden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven ontvangen alleen een brief. Voor een eventuele verhoging van de bijdrage worden zij verzocht contact op te nemen met het kerkelijk bureau. De andere gemeenteleden ontvangen een antwoordkaart bij de brief. Vult u deze a.u.b. in en retourneer hem in de antwoordenvolop zodat er zicht is op de financiën van onze gemeente.

Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerkbalans.

Wist u dat....

U de Paaskerkberichten en de Orde van Dienst eenvoudig kan vinden door naar de website van de Paaskerk te gaan :

<https://pga-b.nl/paaskerk-amstelveen/>

Onder het kopje **Vieringen** vindt u de Orde van Dienst en onder het kopje **Paaskerkberichten** de meest recente Paaskerkberichten en een paar vorige versies.

Muziek van troost en hoop in de Kruiskerk Zondag 29 januari 16.30 uur

Zondag 29 januari wordt 's middags om 16:30 uur in een muzikale vesper in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a in Amstelveen, muziek van hoop en troost uitgevoerd. Twee composities klinken over een van de meest geliefde psalmen, Psalm 42. De toegang is vrij, er wordt na afloop een gift gevraagd om de onkosten te bestrijden.

Twee van deze composities zijn gekozen voor deze vesper, één uit de 19e en één uit de 20e eeuw. Uit *Wie der Hirsch schreit* (1837) van Felix Mendelssohn klinkt het openingskoor, uit de 20e eeuw wordt *Like as the hart desireth the waterbrooks* van de Engelse componist Herbert Howells uitgevoerd. De uitvoering zal gebeuren door de Vesperscantorij die op groot-orgel begeleid wordt door Peter Ouwerkerk. Henk Trommel dirigeert en liturg zal zijn dr. Nienke Vos, docent vroeg-christelijk Grieks en Latijn aan de VU.

Toelichting op de 1^e collecte t.b.v. de diaconie Drugspastoraat

Pastoraat' is een begrip dat in de kerk gebruikt wordt voor 'naar elkaar omzien'. Dat kan op allerlei manieren.

Bezinning: Waar mensen elkaar ontmoeten, groeit ruimte en verlangen naar bezinning. We merken dat de behoefte aan het stilstaan bij het leven groot is en om bezinning vraagt. Hoe kan mijn leven met verslaving leefbaar blijven en hoe kan ik er zin aan geven of voor vinden? In de eigen zondagse diensten en in persoonlijke ontmoetingen zijn gebruikers en pastores hierover met elkaar in gesprek. Ook over de vraag wat de persoon en de boodschap van Jezus Christus voor ons kunnen betekenen in deze.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met [tikkie 1e collecte](#)

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Drugspastoraat

Toelichting op de 2^e collecte t.b.v. de kerk: Missionair werk: Een kerk van betekenis

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoeren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag. Dorpskerken hebben, onder meer, door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen kunnen delen, ideeën opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in de eigen omgeving.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met [tikkie 2e collecte](#)

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. een kerk van betekenis

Eerste collecte



Tweede collecte



Agenda Kerkdiensten

22 januari	10.00 uur	ds. Barbara de Groot
29 januari	10.00 uur	ds. Harmen de Vries
5 februari	10.00 uur	Ardin Mourik, prop.