

KRUIS- PUNTJES



protestantse
wijkgemeente
Kruiskerk

Zondag 23 mei 2021, Pinksteren

Vandaag een bloemengroet voor **mevr. Gerry Koppe**. Zij is na vijf maanden revalidatie weer thuisgekomen. Het tweede boeket gaat ter bemoediging, vergezeld van onze hartelijke groeten, naar **Wouter en Mieke de Bruijn**.



Als u de bloemengroet wilt bezorgen, vandaag of morgen, meldt u zich dan bij de ouderling van dienst.

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd (>> **AANMELDEN VERPLICHT**):

Datum:	Tijd:	Voorganger:
Zondag 30 mei	10.00 uur	Ds. Sytze de Vries
Zondag 6 juni	10.00 uur	Ds. Ariane Geudeke
Zondag 13 juni	10.00 uur	Ds. Arie Jan van der Bom, Schagen
Zondag 20 juni	10.00 uur	Ds. Fokko Omta

Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren kopij via email (*mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl*) of via **Contact Kruiskerk** (zie hieronder).

Bloemengroet: Stuur uw suggestie naar *bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl* of bel met Nel van den Muijsenberg (020 – 645 29 87).

Gebruiksregels bij bezoek aan Kruiskerk: Aanmelding vooraf via:

- **het aanmeldformulier op www.kruiskerk-amstelveen.nl (t/m vr. 18 u.)**
- **een e-mail (aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl , t/m vr. 18 uur)**
- **telefoon op donderdag van 10-16 uur (020- 641 38 26)**

CONTACTGEGEVENS:

Contact Kruiskerk	06 - 21 12 45 67	<i>contact@kruiskerk-amstelveen.nl</i>
Ds. Fokko Omta	06 - 30 34 60 50	<i>f.omta@protestantsekerk.nl</i>
Scriba Kruiskerk	06 - 55 17 40 89	<i>scriba@kruiskerk-amstelveen.nl</i>
Jonge Kruiskerk	06 - 16 15 06 57	<i>djk@kruiskerk-amstelveen.nl</i>
Kerk. Bureau (di-do.9-12.30u)	020 – 641 36 48	<i>kerkelijkbureau@pga-b.nl</i>

Mededelingen

Vanmorgen: Tienerdienst

Vandaag komen alle tieners van Kruis- en Paaskerk weer bij elkaar: dit keer bij ons in de Kruiskerk. De eerstvolgende tienerdienst is op 6 juni in de Paaskerk. Mail naar: geertjaap@hotmail.com voor meer informatie, meedoen of om zelf leiding te worden.

Dinsdag a.s.(25/5) : Uitnodiging voor een PGA-B gemeentevergadering

Komende dinsdag (25 mei) leggen we u, vanaf 20 uur, de jaarverslagen 2020 voor van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters voor in een gemeentevergadering op afstand. Ook informeren we u over de actualiteit van dat moment. Mogelijke onderwerpen zijn dan de stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk, de samenwerking tussen de wijkgemeenten en/of ontwikkelingen op het gebied de verkoop van de Pelgrimskerk. De stukken vindt u op de website: www.pga-b.nl. Met een e-mail aan de scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl) kunt u de stukken nog opvragen. U kunt deelnemen aan deze gemeentevergadering via kerkdienstgemist.nl (kies dan voor Paaskerk) of via het vergadersysteem Teams. Opgave voor dit laatste d.m.v. een e-mail naar de scriba van de AK.

Hulp gevraagd!

Het team dat de uitzendingen op kerkdienstgemist.nl verzorgt bestaat nu uit 6 mensen. Graag zouden we dat uitbreiden met nog minstens 2 personen, omdat 6 mensen wel het uiterste minimum is.

Interesse? Meldt u zich bij Freek de Vries of ondergetekende. Dan kunnen we een instructietraject afspreken, waarna u -eerst nog een paar keer met één der anderen samen- aan de slag kunt om het bereik van de kerkdiensten verder te vergoten.

Henk van der Meulen, scriba

Zondag van de Vervolgde Kerk

Volgende week zondag (30/5), de 1e zondag na Pinksteren, vindt traditiegetrouw de Zondag voor de Vervolgde Kerk plaats en wordt er, door middel van gebed, extra aandacht besteed aan christenen die met vervolging te maken hebben. Deze dag is gekozen omdat vervolging van de christenen al kort na de uitstorting van de Heilige Geest begon.

Open Doors(www.opendoors.nl) wil vervolgte christenen wereldwijd versterken en toerusten. Dit doen zij door bijbelverspreiding, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook verlenen zij praktische hulp en bereiden zij christenen in onstabiele gebieden voor op mogelijke vervolging en lijden. Ook lichten zij christenen in de vrije wereld voor over christenvervolging. Eenmaal per jaar is er in ons land een ontmoetingsdag met een spreker die zelf vervolgd is (geweest).

Open Doors brengt jaarlijks een ranglijst uit met namen van 50(!) landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. De eerste 10 landen op de ranglijst zijn Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria en India.

Wilt u volgende zondag hier eens extra bij stil staan?

Marijke van der Meulen

Van de diaconie

Hartelijk dank aan alle bezorgers van de Pinksterattenties die de afgelopen week bezorgd zijn. U heeft veel gemeenteleden blij gemaakt met dit teken van verbondenheid met onze kerk.

Zoals blijkt uit de hieronder vermelde berichtjes, die in de mailbox van de Kruispuntjes (mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) ontvangen werden

Afgelopen maandag (17/5) bracht Bep Boekestijn ons Uw Pinkster-groet met een vrolijk verlopen gesprek en een mooie anthurium. Wat een voorrecht om lid te mogen zijn van zo een met de medemens betrokken gemeente en met leden, die bereid zijn hun diensten aan te bieden. Dank je wel!

Phillip en Paula Brink.

Ettje Poesiat heeft ons namens de Kruiskerk een heel mooie plant gebracht. Hartelijk dank daarvoor en voor het gezellige bezoek!

Henk en Noor van Rooijen

Afscheid Sieb Lanser op 25 juni a.s.

In vervolg op de kerkdienst van 28 februari jl., waarin ds. Sieb Lanser werd losgemaakt van onze gemeente, gaan we ervan uit dat het afscheid op 25 juni a.s. gevierd zal kunnen worden. Hoewel de situatie nog steeds onzeker is, houden we wel vast aan deze datum en zullen we met inachtneming van wat er op dat moment mogelijk is een programma maken.

- Bijdrage voor een cadeau:

We willen als gemeente graag aan Sieb een cadeau aanbieden: hij wil graag een elektrische fiets hebben. Uw bijdrage daarvoor kunt u overmaken op de rekening van de wijkkas (NL59 INGB 0004 2138 02 t.n.v. Protestantse gemeente te Amstelveen-Buitenveldert). Vermeldt u als omschrijving: *cadeau ds. Lanser*. U kunt ook een enveloppe met een bijdrage in de collecte doen of aan de koster afgeven. Vermeldt ook dan op de enveloppe: *cadeau ds. Lanser*.

- Afscheidsboek & fimpje:

Ook komt er een afscheidsboek. U kunt hiervoor een pagina (max. formaat A4) inleveren in de brievenbus van de kerk. Als u niet naar de kerk kunt komen, kunt u uw bijdrage opsturen: per post naar Van der Veerelaan 30a, 1181 RB of via mail naar contact@kruiskerk-amstelveen.nl. Lukt ook dat niet, dan komen we uw bijdrage bij u ophalen, bel daarvoor Contact Kruiskerk 06 - 21 12 45 67. We maken ook een film(pje) waarin gemeenteleden een herinnering, een afscheidsgroet of iets dergelijks aan Sieb mee kunnen geven. Wilt u meedoen, bel of mail ook dan Contact Kruiskerk.

U hoeft niets geheim te houden: Sieb weet of kan tenminste vermoeden, dat we de gebruikelijke afscheidactiviteiten ondernemen.