



protestantse
wijkgemeente

Kruiskerk

HEMELVAART

13 mei 2021, 9:30 uur

INTREDE

Orgelspel

Welkom door de ouderling

Intochtslied (*staande*): Psalm 47: 1 en 2

1 Volken wees verheugd,
jubel, toont uw vreugd,
prijs met handgeklap
's HEREN koningschap.
Ja, Hij is de Heer,
volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht
geeft z' in onze macht.
Met zijn eigen hand
meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots,
als beminde Gods.

2 God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zing Gods eer, hef aan,
's Konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort
naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied.
Zing een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid.

Bemoediging en toenaderingsgebed:

- o: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
g: **die hemel en aarde gemaakt heeft.**
o: Almachtige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen.
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw Heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
g: **Amen.**

Vervolg intochtlied: Psalm 47: 3

3 Maak het dan bekend:
Godes regiment
houdt de volken saam,
geeft hun rang en naam.
Eed'len treden aan
om op wacht te staan.
Abrahams geslacht,
het betreft de wacht.
Hem, die 't aards geweld
paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer,
de verheven Heer.

(de gemeente gaat zitten)

Kyriegebed

Glorialied: gezang 231: 1 en 2 (Liedboek voor de kerken)

1 Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

2 Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen

HET WOORD

Zondagsgebed

v. De Heer zij met u.

a. **Zijn Geest is in ons midden.**

Gesprek/verhaal en lied met de kinderen. Lied 666: 1 en 2

Het verhaal van de bloemen. De witte bloem tussen het fluitenkruid symboliseert Jezus in de wolk. Op aarde: bloemen met een open hart naar de hemel verbeelden de leerlingen die open staan om de Geest die komen gaat te ontvangen.

Eerste lezing: Efeziërs 1:15-23 en 2:1, 4-7 (eigen vertaling)

15 Daarom houd ook ik, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van uw liefde tot al de heiligen, 16 niet op te danken, wanneer ik u gedenk bij mijn gebeden, 17 biddend dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geeft de Geest van wijsheid en van openbaring om te groeien in het ware kennen van Hem.

18 Ik bid dat, wanneer de ogen van uw harten verlicht zijn, u weet wat de hoop is die zijn roeping wekt, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis onder de heiligen, 19 en wat de allesovertreffende grootheid is van zijn kracht aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht 20 die Hij heeft uitgeoefend in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en deed zitten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21 hoog boven alle overheid en autoriteit en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomstige. 22 En Hij 'heeft alles onder zijn voeten geplaatst' en Hem, als hoofd over al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in alle opzichten vólmaakt.

1 En u was dood door uw overtredingen en zonden, 4 maar God, die rijk is aan erbarming, heeft ons om zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad 5, zelfs toen wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus – door genade bent u gered! – 6 en ons mede opgewekt en ons mede doen zitten in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade zou tonen in zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.

8 Want door genade bent u gered, door middel van het geloof, en dat niet uit ú: het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10

Want zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus met het oog op goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Lied: 661:1 t/m 5

- 1 Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus die Heer en Koning is, halleluja.
- 2 Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.
- 3 Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.
- 4 De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.
- 5 Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.

Tweede lezing: Lucas 24:46-53 (naar NBV)

46 Hij zei tegen hen: 'Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, en dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de doden, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Te beginnen bij Jeruzalem zullen jullie hiervan getuigenis afleggen. 49 En Ik zal de belofte van mijn Vader aan jullie inlossen en haar op jullie zenden. Maar blijven jullie in de stad tot jullie met kracht uit de hemel worden bekleed.'

50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 En zij brachten hem hulde en keerden met grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Lied: gezang 229: 1 en 2 (Liedboek voor de kerken)

- | | |
|---|---|
| 1 De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan,
omstraald van morgenlicht,
voor 's Vaders aangezicht. | 2 Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen;
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid. |
|---|---|

Uitleg en verkondiging

Lied: Gezang 95: 1 en 2 (Liedboek voor de kerken)

1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.

2 Dan zullen wij met alle heil'gen saam
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte ,lengte en breedte
van Gods heil doormeten mogen.
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.

GAVEN EN GEBEDEN

(Mededelingen)

Aankondiging collectedoelen

1^e rondgang diaconie: Zorg- en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert

U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel treft, ook in Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een luisterend oor bieden en hen adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties. Of hen financieel een stukje op weg helpen. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven aan overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

-U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zorg in de buurt.

-U kunt ook direct een bedrag(online)overmaken met de [link voor de 1e collecte](#).

-Bij het weggaan staan achterin 2 mandjes voor beide collecten

2^e rondgang kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente

Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons voor in, samen met u. Ook in deze coronatijd. Door om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten.

-U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat.

-U kunt ook direct een bedrag(online) overmaken met de [link voor de2^ecollecte](#).



Kort orgelspel terwijl collectedoelen worden geprojecteerd

Dankgebed en Voorbeden

Na '... zo bidden wij samen...' volgt lied 368f: 'God van leven en licht,
maak alles nieuw, Alleluia'

Stil gebed

Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: lied 663

1 Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.	2 Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.
---	--

Zegen *beaamd met gesproken Amen*

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

voorganger:	Ds. H.U. de Vries
ouderling:	Han Jongeneel
diaken:	Lamkje Sminia
organist:	Peter van Dongen
lector:	Paula Rose
deurontvangst/plaatsaanwijzer:	Annemie van Hamel/Mathilde van Leeuwen
collecte:	Lamkje Sminia, Han Jongeneel
lay-out orde van dienst:	Marijke van Reedt Dortland
kopiëren orde van dienst:	Tine de Lange en Leni Kieft
liturgische bloemschikking:	Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer
geluid- en beeldtechniek:	Freek de Vries en Aart Appelhof
gastheer:	Aart Appelhof
