



PAASKERKBERICHTEN

Zondag 20 november 2022

Pastoraal Team:

ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl,
tel. 020-2390293

drs. Ardin Mourik, email: ardinmourik@gmail.com,
tel. 06-31748529

Eric Citroen, email: ouderenpastor@paaskerk-amstelveen.nl,
tel. 06-50677403

Nienke van der Heiden, jeugdwerker, email: nienke@pga-b.nl,
tel. 06-37227676

Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt.

Aktie vrijheidsbrief



Deze maand schrijven wij voor Edris Feqhi die lid is van een Koerdische oppositiepartij in Iran en door de Iraanse autoriteiten juli 2021 met grof geweld is opgepakt. Zijn familie werd aanvankelijk verteld dat hij was gedood bij een gewapend optreden van veiligheidsagenten tijdens een partijbijeenkomst. Zijn familie hield daarna een begrafenisdienst voor hem. Maar ze krijgen van de autoriteiten tegenstrijdige berichten over het lot van Edris. Zeer waarschijnlijk wordt hij ergens vastgehouden en loopt hij ernstig risico op martelingen. In de te schrijven brief roepen we het hoofd van de rechtelijke macht van Iran op Edris Feqhi onmiddellijk vrij te laten of hem aan te klagen voor een internationaal erkend misdrijf.

De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop. Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via

<https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties>.

De mailacties herkent u aan “stuur een mail! @”.

Koffiedrinken

Afgelopen jaren hebben we in verband met Covid steeds andere regels gehad rond het koffiedrinken.

In de hoop en verwachting dat we nu in een stabiele situatie zijn beland nodigen we iedereen uit om koffie, thee of limonade te drinken na de dienst.

Ook voor de dienst zal er koffie en thee worden geschonken in het benedenhuis.

Na de dienst, is de grote zaal in het benedenhuis open en kunt u plaats nemen aan de tafels. De koffie en thee wordt aan tafel voor u ingeschonken! Van harte aanbevolen!

Sommige mensen lopen liever rond en omdat het de komende weken drukker wordt en niet iedereen kan zitten, zal er ook aan de bar koffie en thee te halen zijn.

We hopen u allen te ontmoeten bij koffie, thee of limonade.

Elly Merckel, voorzitter kerkenraad
Alice Stronkhorst, coördinator koffiedienst

Chimaeratrio geeft concert in Kruiskerk

Zondag 20 november 12:00 uur

Zondag 20 november heeft in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a in Amstelveen, een concert met klassieke muziek plaats dat door het Chimaeratrio gegeven wordt.

Het trio bestaat uit klarinettist Annemiek de Bruin, cellist Irene Kok en pianist Laurens de Man. Ze bespelen drie heel verschillende instrumenten, die elk hun eigen 'idioom' hebben en dat maakt de klank die ze samen maken zo boeiend.

Dit concert spelen ze een programma met twee hoogromantische werken (van Emil Hartmann en Felix Mendelssohn) waar een frisse Scandinavische wind doorheen waait (Per Nørgård): spannende contrasten.

Chimaera geeft daarom dit concert het motto mee *Der er et yndigt land* (Er is een lieflijk land), de beginregel van het Deense volkslied. Het concert is vrij toegankelijk, maar na afloop wordt uw gift zeer op prijs gesteld: u maakt er klassieke concerten in de Kruiskerk mee mogelijk.

Adventskransen maken

Op zaterdagmiddag 26 november (16.00-17.00 uur) kan iedereen die dat wil een Adventskrans komen maken in de Kruiskerk (Van der Vee-relaan 30A). Deze krans (met 4 kaarsjes) is voor thuis op tafel, tijdens de Adventsweken. Een activiteit voor kinderen én volwassenen! Voor kinderen geldt: neem vooral je ouders mee, dan kunnen zij je helpen met het maken van de krans!

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 24 november bij jeugdwerker Nienke van der Heiden (nienke@pga-b.nl of 0637227676)

Adventskransen maken: GROEN gevraagd! Voor deze Adventskransen hebben wij flink wat 'groen' nodig. Heeft u toevallig klimop, hulst, conifeer, kleine hederen of liguster in de tuin en kunt u best wat missen? Wij ontvangen het graag! U kunt uw 'groen' op zaterdagmiddag 26 november tussen 15.00 en 16.00 uur in de Kruiskerk brengen.

De bloemen uit de kerk

Elke zondag maken we mensen blij met de bloemen uit de kerkdienst. Vaak is men verrast dat er aan hen gedacht is en zij de bloemen krijgen. Dat heeft u vast gezien aan de reacties die binnenkomen.

Weet u iemand die in aanmerking komt voor de bloemen, wilt u mij dat laten weten? Of wanneer u weet dat er iemand is die ziek is of in andere omstandigheden zijn, dan mag u dat ook aan mij doorgeven.

Jany Steur - van Harten, tel 643 68 48 of via de email: jany_steur@hotmail.com

Inschrijven voor het kerstdiner op tweede kerstdag in de Paaskerk

Dit jaar zal voor de zevende keer het **kerstdiner** georganiseerd worden in het benedenhuis van de Paaskerk en wel op tweede kerstdag (maandag 26 december). Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom voor een hapje, een drankje en een spelletje. Het kerstdiner (een Italiaans buffet met koffie aan het einde) daarop volgend zal omstreeks 18.00 uur beginnen en is om 20.30 uur afgelopen. Voor deelname aan het kerstdiner wordt een eigen bijdrage van € 25,- gevraagd (een hogere bijdrage of eventueel een lagere bijdrage is geen probleem).

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk maandag 12 december a.s.

Iedereen is van harte welkom. Er is een maximum van 40 personen voor het diner. Voor een ieder die niet in de gelegenheid is om met eigen vervoer te komen, bestaat er de mogelijkheid om gehaald en thuis gebracht te worden.



U kunt zich opgeven door het invullen van een strookje op het inschrijvingsformulier. Dit formulier kunt u vinden bij beide uitgangen van de kerkzaal.

U kunt ons ook een briefje of e-mail sturen waarin u de volgende gegevens vermeld: aantal personen, na(a)m(en), adres, postcode, telefoonnummer, e-mail adres, speciale (dieet) wensen. Geef hierbij ook aan of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om opgehaald te worden en of u gebruik maakt van een rollator.

U kunt uw brief of e-mail versturen naar:

Yvonne Licht Saturnus 23 1188 EA Amstelveen

tel: 020 - 4417297 / 06 - 2298 9614

yvonnevanhalem54@hotmail.com

Hulp gevraagd bij het kerstdiner op tweede kerstdag

Dit jaar zal voor de zevende keer het **kerstdiner** georganiseerd worden in het benedenhuis van de Paaskerk en wel op tweede kerstdag (maandag 26 december). Er zullen naar verwachting weer ca 40 personen deelnemen aan het diner.

We hebben op twee fronten hulp nodig bij dit diner:

- Hulp bij het **vervoer** van een groot aantal van de deelnemers naar de Paaskerk.
U bent dan actief van 14.30 – 15.00 uur en van 20.30 – 21.00 uur;
- Hulp bij **diverse taken** van 15.00 – 21.00 uur (mag ook voor een deel van de tijd).

Geef aan Yvonne Licht per e-mail(yvonnevanhalem54@hotmail.com) of telefonisch (06 22989614) door op welke manier u wilt helpen om dit kerstdiner weer tot een succes te maken voor een grote groep mensen uit onze gemeente.

Cursus Religieuze kunst

Dr. Anique de Kruijf verzorgt op boeiende wijze enkele avonden over uiteenlopende thema's:

- Op weg naar de Vrede van Utrecht: religie en tolerantie in de 17e eeuw
- Op pelgrimage naar de St. Servaasbasiliek in Maastricht en de Dom van Aken
- Topstukken uit het oeuvre van Jeroen Bosch

Daarnaast krijgt u een bonusavond met 'De 7 zonden' van Jeroen Bosch (DVD)

Locatie: Kruiskerk,
Datum: Donderdag 1 december,
Tijd: 20.00 – 21.30 uur,
Leiding: dr. Anique de Kruijf, kunsthistoricus,
Opgave: Renger Prent, (rengerprent@gmail.com / 06 26 26 04 52)
Kosten deelname voor vier avonden € 20,00, ter plaatse te voldoen.

Toelichting op de 1^e collecte t.b.v. de diaconie

Zorg- en hulpverlening Amstelveen-Buitenveldert

Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met [tikkie 1e collecte](#)

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: <https://pga-b.nl/home/givt-app/>

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Zorg-,en Hulpverlening

Toelichting op de 2^e collecte t.b.v. de kerk

Landelijk pastoraat: Samen gedenken in dorp of stadswijk

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben (gehad) met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met

[tikkie 2 collecte](#)

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer

NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. landelijk pastoraat

Eerste collecte



Tweede collecte



Agenda Kerkdiensten

20 november 10.00 uur

27 november 10.00 uur

4 december 10.00 uur

ds. Barbara de Groot

ds. Barbara de Groot

drs. Ardin Mourik

